

My lewe bly aan U gewy

My le - we bly aan U ge - wy,

o Va - der van ge - na - de!

U rig om - hoog my hart en oog

be - skerm my teen die kwa - de.

2

My lewe bly aan U gewy,

o Seun van God, die Vader!

Ons prys u Naam en juig tesaam

waar ook u volk vergader.

3

My lewe bly aan U gewy,

o Gees, so vol ontferming!

**Waar ek moet stry, waar ek moet ly -
gee altyd u beskerming.**